

Het Inca Pad van Healing

Hoog in de bergen van Peru nabij Cusco werden in 1955 de nazaten van het oude volk van de Inca's, de Q'ero ontdekt dat eeuwenlang afgesloten van de buitenwereld gebleven was.

*

Zij spraken nog de oude Inca taal, de zuivere Quechua vorm. Hun leefwijze en gebruiken zijn zeer authentiek bewaard gebleven, tot zelfs de weefpatronen van hun textiel.

*

Deze mensen hoog in de Andes hebben nog contact gehouden met de oude wijsheid van de Inca's.

De Q'ero zien ontwikkelingen in de wereld die het nodig maken hun kennis zo veel mogelijk te verspreiden. De versnelde spirituele ontwikkeling in deze tijd waarin aarde en mensen op een hoger bewustzijnsniveau gebracht kunnen worden.

*

Dit volk staat dicht bij de natuur, in de wereld van planten en dieren is geen goed of slecht, er is levende energie, verfijnd of zwaar.

*

In ieder mens is het Inca zaad geplant, in potentie kunnen we dat zelf leren te ontwikkelen. Deze kracht die je diep binnen in jezelf meedraagt kan je helpen jouw unieke kwaliteiten te zien en te leren gebruiken.

Als dragers van de Mesa

Zijn wij ingewijd in de healings tradities van diverse Inca Shamanen We kregen deze kennis overgedragen door:

Don Juan Nuñez del Prado.

Don Juan werd persoonlijk ingewijd door de drie laatste Inca Meesters. Wij mogen deze kennis nu doorgeven en met jullie delen.

*

Het Andespad is een persoonlijke en spirituele ontwikkelingsweg die we doorlopen vanuit deze oude kennis.

*

We laten je ervaren en werken o.a. met lichte en zware levende energie, rituelen, technieken en praktische oefeningen. Leren omgaan met ongetemde energie van Aarde en Kosmos is hier een deel van.

*

De achterliggende visie op mens, kosmos en aarde is een inspirerende zienswijze. Deze plaatst het werken met energie in een bijzondere traditie en leert ons een brede verbondenheid met de aarde en elkaar ontwikkelen.

*

In deze training gaan we werken met de 7 niveaus en onze bondgenoten. De Inca visie: Er is overvloed in plaats van tekort gaan we ervaren. Uitgaand van dit principe staan we anders in het leven en de wereld om ons heen.

Healing, Shamanistische Meditatie
Drumming, Klank & Stemwerk
Inca Healing
Vrouwen & Mannen thema's

Kunstzinnige Vorming
Intuïtieve Creatieve Ontwikkeling

Regressie- en Relatietherapie
Psychosociale therapie
Life Between Lives
Reis van de Ziel

Winkeltje

voor

Shamanisme

Healing

Arts & Crafts

Open op afspraak

informatie en aanmelding:

Centrum Wavuluaa

Elisabeth Boonzaaijer

Antoon Philipoom

Achterdijk 9-B
3998 NE Schalkwijk
tel: 030 6011016

A: 06 16499660 / E: 06 16801830
info@wavuluaa.nl
www.wavuluaa.nl

05/06/2014

Inca Healing



de 3 paden



Wavuluaa

Water van vuur, lucht van aarde

Shamanistisch

Therapeutisch

Centrum