

## Sjamanistische Avond voor Mannen

Om een avond per maand  
alleen met mannen over  
Levensthema's te praten  
is niet gewoon en geeft  
een bijzondere ervaring

"Het Raadsvuur"  
omdat dit staat voor  
gelijkwaardigheid  
respect en vrede

De gedachten en het gevoel  
van mannen die terug kunnen  
gaan naar de wijsheid  
van het "Oude Volk"

Op deze avonden  
zullen we op een  
sjamanistische wijze  
verleden en toekomst  
in het heden  
met elkaar te verbinden  
met thema's die aansluiten  
bij jezelf

## Mannen cirkel "Het Raadsvuur"

Thema's zoals

Vader - Zoon  
Leven en Dood  
Kracht - Kwetsbaarheid  
Liefde  
Man-Vrouw  
Kinderen  
Relatie's  
Eigenheid etc  
in overleg met elkaar

begeleid door

*Antoon Philipoom*

In de gemeente Houten, op het  
Eiland van Schalkwijk bij

*"Wavuluaa"*

Een plek waar ruimte en stilte  
nog aanwezig zijn

Voel je uitgenodigd,  
wij zijn met een kleine groep  
mannen samen

1 x per maand op donderdag avond

Man

Wat is je beeld

Wat mag toenemen

Wat mag afnemen

Voor jezelf

Voor elkaar



informatie en aanmelding:

*Centrum "Wavuluaa"*  
*Antoon Philipoom*

Achterdijk 9 B  
3998 NE Schalkwijk

info@wavuluaa.nl  
www.wavuluaa.nl  
tel 030 6011016

Antoon 06 16499660  
antoon@wavuluaa.nl

02/06/2014

*Wavuluaa*   
*Water van vuur, lucht van aarde*

*Sjamanistisch*

*Therapeutisch*

*Centrum*